

Lessen bloemschikken

De lessen gaan gewoon verder in september. Nieuwe leden kunnen zich nog inschrijven voor de volgende 4 maanden. De lessen worden gegeven in het Brigidahuis elke 4 maandag van de maand met enkele uitzonderingen bij Kerstmis en Pasen, volgende les gaat door op maandag 24 september om 19.00 u
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij: Lucas Anita tel: 011422458



Zilveren Helmenwandeling

Stap op 7 oktober in de namiddag mee in het verleden van Halen. We brengen een bezoek aan het museum van de "Slag der Zilveren Helmen" met aansluitend een wandeling over het slagveld (ongeveer 6 km).

In de publicatie van oktober vind je de inschrijving.

Houd alvast deze datum vrij.



Ons Jaarfeest 2018

Gaat dit jaar door op **zaterdag 27 oktober** in zaal de Kardijk te Beverlo.

Hou deze datum alvast vrij.

Inschrijven kan bij de volgende publicatie.

Dit jaar is er geen DJ maar komt Jos Roofthoofd ons entertainen

Het zal weer lachen en zingen zijn.



Lesvergadering

Zondag 16 september om 9.30 uur

Brigidahuis Koersel

Tuin, buur, wet

Yannick Krikke

Veel spanningen of ruzies tussen buren vinden hun oorsprong in onoordeelkundig uitgevoerde aanplantingen en afsluitingen in voor- en achtertuinen. Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook voor jou en je buurman en de groene aanplanting tussen jullie tuinen. Want wie zorgt er nu voor het netjes bij snoeien van de haag? En wat met overhangende takken? Wij helpen discussies vermijden en lichten de 'snoeiplicht' een beetje toe. Bomen kunnen door hun omvang verhinderen dat het zonlicht in de tuin of de huiskamer van de buren binnenvalt. Wortels kennen geen kadastrale grenzen en kunnen de funderingen van het huis van de buur beschadigen of de grond van zijn moestuintje uitputten. Regelmatig lopen daarover klachten binnen bij de politie of kloppen mensen bij de groendienst of de infodienst aan om de wettelijke bepalingen te kennen over beplantingen op privaat en openbaar domein. In de meeste gevallen zijn er reglementeringen, maar ze zijn versnipperd en soms moeilijk vindbaar. Vandaar deze info les waarin we de reglementeringen voor de meest voorkomende probleemsituaties op een rijtje zetten.

Om een voorbeeld te geven.

Hoe hoog mag een haag maximaal zijn? Daarover blijft het veldwetboek in het ongewisse. De gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen is daarentegen wel duidelijk. Hagen mogen maximaal 2,20 m hoog zijn.

Voor meer informatie zijn jullie uitgenodigd om deze les bij te wonen.

https://inverde.be/content/supportpages/577/de_tuin_en_de_wet.pdf

Met Tuinhier Koersel naar het mooie Friesland

Op dondermorgen 9 augustus vertrok de bus van Carolusreizen, gevuld met blije tuinhierleden, reeds vroeg op weg naar Nederland. Tegen het middaguur waren we al in Friesland en bezochten we Leeuwarden en Sneek. Om te vertellen wat we allemaal gezien hebben is er te weinig plaats in deze publicatie. Maar hebben jullie het programma 'Als de dijken breken' gezien op tv? Bij het zien van de dorpjes die door ontelbare kanaaltjes doorsneden zijn, de meren met vele zeilbootjes en de zee die telkens weer achter de hoge afsluitdijk opduikt, moet je daar onwillekeurig aan denken. En alsof ze er nog niet genoeg water hebben heeft het de eerste dag ook nog veel geregend. Gelukkig hadden we het ergste dan gehad en werd het weer elke dag iets beter. En ja, ook de dorpjes en stadjes die we bezochten waren elke dag wat mooier.

Franeker, Bolsward, Hogebeintum, Dokkem, Lauwersoog, Paesens-Moddergat enz. De ene naam al vreemder dan de andere, maar allemaal prachtige pittoreske dorpjes, doorsneden door kanaaltjes, met daarlangs de typische kleine Hollandse huizen en de vele boten. En telkens de voor ons vreemde ervaring. Aan de brug springt het verkeerslicht op rood. De auto's moeten wachten terwijl de brug omhoog kantelt om de boten met hun hoge masten door te laten. Vreemd zicht, maar wel mooi om te zien. In Hindeloopen zagen we hoe de zeevaarders nog niet zo lang geleden hard werkten en vaak zelfs het leven lieten op zee. Dat dorp, vlak achter de hoge dijk, deed je beseffen dat een groot deel van Friesland onder zeeniveau ligt.

Ook de verwijzing naar de legendarische Elfstedentocht met enkele kunstwerken zijn we meermaals tegen gekomen.

Vier dagen zijn zo om en dus moesten we, na alweer een heerlijk ontbijt, op zondagmorgen ons mooie hotel verlaten. Op de terugweg hebben we onze hobby eer aan gedaan en 'de Oevertuin' bezocht.

En ja ... er werd in de bus al uitgekeken naar de volgende reis. Er kwam zelfs de vraag om elk jaar een reis te doen. Daar gaan we op de bestuursvergadering toch eens rustig over nadenken. Voorstellen voor een eventuele volgende bestemming zijn altijd welkom.

Tot op één van de volgende activiteiten.



POTGROND



De potgrond om uw grond te verrijken, kan terug besteld worden. Indien je goede potgrond in je tuin of serre wil gebruiken, moet je de bestelling tijdig binnenbrengen bij een van de bestuursleden.

De prijzen zijn onveranderd gebleven:

- Universele potgrond € 3,50
- Universele potgrond met leem € 4,00
- Grote zak turf € 16

Bestellen kan tot 25 september 2018