

Vakantie is fijn,
 dat kun je niet ontkennen!
 Vakantie moet er altijd zijn,
 dat moet ik wel bekennen...
 Met je voeten in het zand,
 een lekker ijsje in je hand.
 Niks leuker bestaat,
 midden op het strand.
 Je kijkt er naar uit,
 al heel lang.
 En dan is het zover,
 de vakantie is in gang!
 Alle stress,
 even weg.
 Wat fijn!

De vakantie zou er altijd moeten zijn!



In september beginnen we er opnieuw aan en hopen we jullie allen talrijk bij onze samenkomsten terug te zien.

- 8 september: voordracht onveilige planten voor mens en natuur
- 26 oktober: jaarfeest voor al onze leden
- 17 november: kookles : Pasta. ricotta en sausen
- 8 december: kruiden kweken voor voeding en gezondheid

Fietstocht Denk eraan zondag 30 juni fietstocht vertrek aan de kerk om 10 uur



BBQ Feest
ZONDAG 14 JULI
35 jarig bestaan

Dat is een feest en dat willen we op gepaste wijze vieren.

Daarom nodigen we jou en je familie uit om deel te nemen aan onze BBQ.

Die gaat door op 14 juli 2019 in 't Lokaaltje in de Hondstraat.

Omdat niet alles wat je zelf doet beter is hebben we vakmensen gevraagd om onze BBQ te verzorgen.



Voor € 16 mag je 7 kleinere stukken vlees kiezen. Daarbij heb je keuze uit 10 soorten salades en 4 sauzen.

Kinderen -12 jaar betalen € 8

De barbecue gaat door van 12u00 tot 15u00. Nu nog inschrijven en dit voor 30 juni ten laatste.

Bezoek aan de mijn van Blegny en Wandeling langs de Hoegne.

Op zaterdag 1 juni vertrokken we om 8 uur op de parking van de sporthal . De vrouwelijke buschauffeur moest, door de werken , nog even gegidst worden om een tweede groepje aan de kerk in Stal op te pikken maar daarna overtuigde ze de eventuele twijfelaar ervan dat vrouwen ook perfecte buschauffeurs zijn.

Als we in Blégny aan kwamen zagen we al vlug dat het daar een drukke dag ging worden. Toevallig viel ons bezoek samen met de jaarlijkse reünie van de Italiaanse kompels van weleer. Onze groep werd in twee verdeeld en beiden hadden we een oud mijnwerker van de Limburgse mijnen als gids. En natuurlijk deden die dat voortreffelijk. Eerst de kooi in en in vliegende vaart naar min 30 meter. In tegenstelling met de nagemaakte gangen van het mijnmuseum van Beringen , kom je hier nog in een echte oude mijn terecht. De gids verstond de kunst om met grapjes de spanning erin te houden en met zijn humor wist hij iedereen te boeien. Stilaan zakten we al wandelend naar min 60 meter terwijl we konden zien hoe zwaar het werken destijds geweest was. Vooral het feit dat daar de steenkoollagen tamelijk steil bergop lagen moet het voor de kompels zeer zwaar gemaakt hebben. En dan zwijgen we nog over de kinderarbeid die water, kolen en gruis moesten scheppen met als loon een beetje kolen.

Eer we het wisten was het 11.30 uur en bracht de liftkooi ons terug naar de begane grond. Het was een boeiend bezoek dat we iedereen durven aanraden.

De bus bracht ons dan naar Hockay waar we onze picknick opaten aan het hotel Beau Site.

Daarna vertrok daar onze wandeling . Het eerste stuk ging door de bossen een beetje bergaf tot aan het keerpunt aan de Hoegne. We kregen even de tijd voor een verfrissing en dan begon de tocht langs de rivier terug naar het hotel/restaurant. Het kronkelpad liep over brugjes, vlonders en rotsachtige bospaadjes en steeds langs de oevers van de Hoegne. Het was best een pittige wandeling doordat het steeds licht bergop ging. Maar de tuinders van Koersel zijn van geen kleintje vervaard en lieten zien dat ze best nog wel in goede conditie zijn. Iedereen was toch wel tevreden om bij terugkomst aan Beau Site de knieën onder tafel te schuiven voor een lekker avondmaal. Specialiteit van het huis is forel en die ervoor gekozen had beaamde dat hij héél lekker was.

Zo was een super mooie dag al weer te vlug voorbij. Niet alleen de benen maar ook de mondjes bleken op de terugreis wat moe. Het was redelijk stil in de bus.

Voor herhaling vatbaar? Heel zeker wel!
Maar misschien dan wel iets minder avontuurlijk.

Mazoutactie



Je kan weer inschrijven om mazout te bestellen. Ieder lid krijgt een bestelbrief in de brievenbus of via mail waar de prijs en de leverancier van de mazout op staat.

Dit is de enige en definitieve inschrijving waarop je dan het aantal liters invult en dit direct bij onze verantwoordelijke voor de mazout, Louis Verbeeck, Poststraat 14 te Koersel, binnenbrengt. Deze brief moet ten laatste binnen zijn op **zaterdag 29 juni om 12 uur.**

Nadien worden **geen** bestellingen meer aanvaard!