

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 06.01.2018 om 15.00 u.

In het **Brigidahuis** Koersel Dorp 9, 3582 Koersel

Voorstelling van het jaarprogramma 2018

Deze keer mag er gelachen worden want we hebben nu een clown uitgenodigd.

Hou deze datum alvast vrij

Bij de volgende publicatie volgt het inschrijvingsblad.

Het ledenfeest van 4 november

Op zoek naar een voldoende grote zaal waren we ook dit jaar verplicht om uit te wijken naar de Kardijk in Beverlo.

Ik hoop dat onze gemeentebestuurders eindelijk eens werk maken van een feestzaal en ontmoetingsplaats in Koersel zodat we in eigen dorp kunnen vieren.

Had het hiermee te maken? De opkomst lag iets lager dan vorig jaar.

Maar zoals steeds hadden ook nu weer de afwezigen ongelijk.

Het eten was lekker en de sfeer zat er dadelijk goed in.

Noteer voor het feest van volgend jaar alvast in je agenda zaterdag 27 oktober 2018



LESVERGADERING

Zondag 3 december om 9.30 u

Brigidahuis Koersel

**Herkennen van insecten
en meststoffen per teelt**
Bjorn Hulsmans

In de les van 3 december bekijk ik samen met jullie enkele plagen uit de siertuin en groentetuin. Welke schade nemen we waar, welk insect veroorzaakt dit beeld? Preimot, wortelvlieg, mineervlieg,... belagers in onze groentetuin. En wat met die dode plekken in het gazon? Valt er nog iets te beginnen tegen de bodeminsecten, nu we als particulier niet meer chemisch kunnen ingrijpen?! Buxusmot, de grootste belager van onze buxus! Is er nog toekomst voor onze buxus? Of is het probleem misschien teveel opgeblazen door de media? En met onze coniferen lijkt het ook van kwaad naar erger te gaan.... Maar ook hier zijn er nog oplossingen! Ik geef ze u graag tijdens mijn uiteenzetting.

In een tweede deel van de les bespreken we de meststoffen per teelt. Welke meststoffen moeten we gebruiken, chemisch of organisch? Wat is het belang van een bodemverbeteraar? Moet ik elk jaar kalk toedienen? En vraagt elke teelt een andere meststof?

Wenst u een antwoord op al deze vragen, kom dan zeker op 3 december. Tot dan!

Bjorn Hulsmans

Winter

De herfst maakt stilaan plaats voor de winter, de kille koude en korte dagen laten ons duidelijk merken dat het tuinseizoen nu wel echt op zijn laatste benen loopt. Het tuingerei wordt afgeschuurd en ingevet, de stelen worden ingewreven met lijnolie, en hangen nu voor enkele maanden aan de haak. Ook bomen en struiken zijn nu bijna ontdaan van alle bladeren. Ze hebben zich neergeveild en zorgen voor een beschermdeken voor je vaste planten in de borders tegen de misschien, strenge koude winter die we nog te verwerken krijgen. Er is nu een zalige tijd aangebroken van lekker niets doen. Alleen bij droog weer even in de tuin rond wandelen en de geuren van de schimmels en het dorre blad op snuiven. De merels pikken in een vergeten appel en zorgen zo voor het opruimen van het afgefallen fruit dat hier en daar nog is achtergebleven. Ook slakken doen zich nog vlug te goed aan resten van bladeren en hebben hun voortbestaan al gevrijwaard door het leggen van de honderden bijna witte doorschijnende eitjes, voor ze het onderspit moeten delven door een nog wakkere egel of hongerige lijster. Ze dienen nu als voedsel voor anderen. Zo is nu eenmaal de kringloop in de natuur, eten en gegeten worden. De bomen en struiken tonen nu hun naakt silhouet, met soms zeer mooi gekleurde twijgen of prachtige bast. Ook laten de eerste winterbloeiers hun soms fraai gekleurde bloemen zien, die dikwijls de ganse winter te aanschouwen zijn. Lekker dicht tegen de kachel of centrale verwarming kunnen we nu al beginnen denken aan het volgende tuinseizoen dat gaat komen. Nieuwe plannen uitwerken op papier, lekker genieten van de lectuur die volop voorradig is, kiezen welke nieuwe planten we nog in de tuin kunnen bijplanten. En misschien de gedachte opperen om toch maar een vijver aan te leggen, of het zo nodige tweede zithoekje te creëren.

Vierdaagse reis 2018

Voor 2018 hebben we een reis gepland naar Friesland in Nederland. Deze gaat door van 9 tot en met 12 augustus, hou deze datum vrij voor diegene die mee willen. Bij de volgende publicatie is er een inschrijvingsformulier voorzien voor deze reis.

Wandeling aan de wijers in Zonhoven

Weer of geen weer... Tuinhier Koersel gaat wandelen

Ondanks de slechte weersvooruitzichten kwamen toch 51 wandelaars van Tuinhier Koersel opdagen voor een verfrissende wandeling rond de wijers in Zonhoven. Met paraplu's en regenjassen, dat wel, maar toch vond iedereen het een geslaagde editie die werd afgesloten met een lekkere snack in brasserie "De Savarin" in Bolderberg.



Sinterklaas kapoentje



Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank je Sinterklaasje!