

POTGROND

De potgrond om uw grond te verrijken, kan terug besteld worden. Indien je goede potgrond wil gebruiken in je tuin of serre moet je de bestelling tijdig binnenbrengen bij een van de bestuursleden.

De prijzen zijn onveranderd gebleven:

- universele potgrond € 3,50
- Universele potgrond met leem € 4,00
- Zak turf € 16

Bestellen kan tot 25 september 2016.

Lessenreeks bloemschikken

Bloemschikken is meer dan een mooi stuk maken. Je leert er vele technieken, zoals weven en vlechten met siergrassen, bekleden met blaadjes en je eigen bloemen kiezen. Ieder zorgt hier voor zijn eigen materiaal en bloemen.

De lessen worden gegeven in het Brigidahuis, Koersel dorp 9, te Koersel, door een professionele lesgeefster.

De lessen gaan, eenmaal per maand, door op maandagavond tussen 19 en 22h. (niet in juli en augustus)

Zowel beginners als gevorderden, vrouwen zowel als mannen, kunnen maandelijks een mooi bloemstuk komen maken.

De eerstvolgende les is op maandag 26 september 2016.

Voor de 4 lessen van september tot en met december betaal je (materiaal niet inbegrepen)

€ 20 voor de 4 lessen. Vanaf januari kan je inschrijven voor een volledig jaar.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij: Martin Carmans, tel. 011/42.57.54



Lesvergadering

Zondag 11 september om 9.30 uur

Brigidahuis Koersel

Bewaren van groenten

May Leysen

Het ecologisch bewaren van groenten, fruit en kruiden

Het fijne aan tuinieren is dat je dagelijks kunt eten van de tuin, maar soms is de oogst te groot en weten we niet goed wat er mee aanvangen.

We kunnen alles in onze diepvries stoppen maar die vraagt elektriciteit.

In deze les gaan we kijken hoe we op een ecologische manier onze oogst kunnen verwerken.

De basis hiervan ligt bij onze voorouders. Ze hadden geen diepvries maar wel andere conserveertechnieken.

Deze technieken hebben we aangepast aan onze tijd en weer up to date gemaakt.

We leren hoe we onze voeding kunnen drogen en verwerken door verschillende vormen van pasteurisatie en sterilisatie, conserveren door middel van olie, azijn of alcohol.

De les zal praktisch gericht zijn met enkele proevertjes zoals gedroogde groenten/fruit, gelei of confituur, chutney, sap, courget op azijn, kruidenlikeurtje, ...

Ik ben er zeker van dat jullie verrast zullen zijn over de mogelijkheden van bewaren.

Jullie lesgeefster van de dag, May Leysen



Fietstocht zondag 4 september

Lees op de volgende bladzijde waar onze fietstocht ons naartoe brengt, iedereen hartelijk welkom vertrek aan kerkplein Koersel

Fietstocht 4 september

Op zondag 4 september gaan we onze stroeve spieren nog eens losgooien. Voor de liefhebbers organiseren we een fietstocht van ongeveer 35 km langs enkele interessante bezienswaardigheden in Beringen en omstreken.

Vertrek om 10u15 stipt op het kerkplein te Koersel.

Van hieruit rijden we richting Beringen waar we een bezoek brengen aan de tuin van Romeo Vangoethemd. Romeo is een kunstenaar die uitsluitend werkt met metaalafval. Zo is het grote hoofd op het rondpunt in Koersel een creatie van hem alsook de beer voor de kerk van Beringen. Ook in zijn tuin staan enkele mooie kunstwerken. De kunstenaar zal hier persoonlijk zijn werken toelichten.

Van hieruit vervolgen we onze fietsroute langs het kanaal en fietsen richting Ham. In het Kristoffelheem te Ham kunnen jullie nieuwe energie opdoen door de meegebrachte boterhammekes te verorberen. Goed uitgerust rijden we verder langs het fietspad en rijden richting Heppen.

We brengen hier een bezoek aan het heemkundig museum.

De tocht gaat van hieruit verder richting Stal waar we een bezoek brengen aan iemand met een wel heel speciale hobby.... Jullie zullen verrast staan kijken!!

Van hieruit gaat de tocht langs het melkpad terug richting Koersel.

We verwachten de fietsliefhebbers dus om 10u15 op het kerkplein te Koersel. Je hoeft voor deze fietstocht niet op voorhand in te schrijven maar de afwezigen hebben zoals gewoonlijk ongelijk.

Ons Jaarfeest

Gaat dit jaar door op **zaterdag 15 oktober** in zaal de Kardijk te Beverlo.

Hou deze datum alvast vrij. Bij de volgende publicatie wordt de inschrijving bijgevoegd. Dit jaar terug met DJ Bruno.

Onze reis naar de Romantische Strasse.

De twee jaarlijkse reis van Tuinhier zit er alweer op. We werden door de weergoden danig verwend. Gedurende de volle 5 dagen konden we van de zon genieten. De eerste dag bezochten we, na een broodmaaltijd, eerst Würzburg. Dit is meteen ook het beginpunt van de 410 km lange route die loopt tot Füssen, tegen de Oostenrijkse grens, en die omschreven wordt als de Romantische Strasse. Bij de aanblik van de mooie gerestaureerde huizen begrepen we direct waar het woord romantisch op wil duiden. De bisschoppelijke residentie, die UNESCO werelderfgoed is, was het bezoek zeker waard. Daarna ging de reis verder naar Rothenburg ob der Tauber. Hier logeerden we gedurende onze reis. Het gezellige hotel lag net buiten de stadsmuren. Ideaal om na het avondeten nog een wandeling te maken naar het romantische stadje. Hier ben je nog maar 98 km ver langs de lange route. En weer hadden we geluk. Op woensdag begonnen hier de wijnfeesten en daar hebben we 's avonds ook nog van kunnen genieten. De volledig gerestaureerde stadsmuur geeft je de mogelijkheid om rond te wandelen en je krijgt zo van op ongeveer 10 meter hoogte een goed zicht op het stadje. Dit hebben we de tweede dag gedaan.

De derde dag begon met een busreis tot Cregelingen. Hier konden we in de Herrgottskirche het onbeschrijflijk mooie Maria altaar van de Duitse kunstenaar Tilmann Riemenschneider bewonderen. Op wandelafstand lag het vingerhoedmuseum, dat we daarna bezochten.

Namiddag volgde dan het slot Weikersheim met een tuin in Versaille - stijl. De vierde dag bracht de bus ons naar Nördlingen im Ries. Dit is het verste punt langs de route van onze reis en lag op amper 172 km van Würzburg. Dus nog ver van Füssen en voor wie nog eens terug wil komen is er nog genoeg te bezoeken.

Na een mooie stadswandeling was er voor de moedigen nog net de tijd voor een klim naar de 90 meter hoge klokkentoren. Zij die het aangedurfd hebben kregen boven een panorama van 360° over Nördlingen.

Op de terugweg naar ons hotel was er nog een stop in Dinkelsbühl waar ieder op eigen houtje weer een pareltje van deze route kon ontdekken. En zo was dag 5 al vlug daar en begon de reis terug naar huis. Nog een tussenstop om het nog gedeeltelijk bewoonde waterslot van Mespelbrunn te bezoeken en dan begonnen we uit te kijken naar de thuiskomst.

Al onze bezoeken waren perfect voorbereid door onze gids Angèle. Ze gaf overal boeiende uitleg.

En of het zo moest zijn voor het thuisgevoel? Net over de Belgische grens begon het toch wel te regenen zeker.

Bedankt aan iedereen die zich inzette om deze reis voor te bereiden en ervoor zorgde dat wij alleen maar moesten genieten.

Pierre Janssen